

[23-02-2016] Ο **ΙΩΑΝΝΗΣ Φ. ΔΟΥΚΑΣ**, φωτισμένος δάσκαλος και δημιουργός, εκλεκτός εν εκλεκτοίς, εξεδήμησε πλήρης ημερών, έχοντας προλάβει να δει υλοποιούμενα σχεδόν όλα τα οράματά του.

Το *ΑΣΧΟΛΕΙΟΝ* ανθρωπίνως πενθεί για την απουσία του Ι.Φ.Δ. και εκφράζει τα συλλυπητήριά του προς την Οικογένειά του. Κρατάμε όμως τα φώτα τής μέχρι χτες παρουσίας του. Το φως δεν πεθαίνει, γι'αυτό και δεν πιστεύουμε ότι 'πέθανε' ο Ι.Φ.Δ.

Ο συντονιστής του *ΑΣΧΟΛΕΙΟΥ* Παν. Γιακουμής εργάστηκε ή μάλλον μαθήτευσε κοντά του σχεδόν 34 χρόνια και οφείλει στον Ι.Φ.Δ. όλα τα (λίγα ή αρκετά ή πολλά) σπουδαία και σοφά που κατόρθωσε να μάθει απ' αυτόν και να τα εφαρμόσει ως δάσκαλος-λειτουργός στην εκπαιδευτική και διδακτική πράξη. Έχει να λέει ότι είχε 'αυθεντικό αφεντικό'. Εδώ, στο 'Ασχολείον', δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ποτέ ότι ο Ι.Φ.Δ. (όπως και σε ειδική [αναθηματική στήλη](#) έχουμε αναγράψει)

μας παρακινούσε και μας διέθετε κάθε μέσο, για να γνωρίσουμε τις νέες εκπαιδευτικές τεχνολογίες και να εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητές τους στην εκπαίδευση και στη διδασκαλία, πάντα όμως στο πλαίσιο των οραμάτων του, τα οποία συνόψισε στο εμβληματικό '

παράδοση και πρόδος

Διότι ο Ι.Φ.Δ. πίστευε ότι η '*παράδοση*' εγκλείει τις διαχρονικές αξίες της ανθρωποσύνης μας. Και ότι μόνον πάνω σ' αυτές η '*πρόδος*

' μπορεί να οικοδομεί έναν όλο και πιο ανθρώπινο πολιτισμό. Κατά τον Ι.Φ.Δ., '*ο πολιτισμός του πολιτισμού μας*

' είναι μεν αξιοθαύμαστος τεχνολογικά αλλά όχι πάντα αξιόπιστος ηθικά...

Αυτή είναι η συνισταμένη και η πεμτούσια των όσων μάθαμε κοντά στον αείμνηστο Ι.Φ.Δ., τον διάπυρο δάσκαλο και στηρηρότατο δημιουργό, τον σοφό οιακοστρόφο των '*Εκπαιδευτηρίων Δούκα*'

, τον -σχεδόν με όλους και σχεδόν πάντα- αισθαντικότατον Άνθρωπο.

Αιώνια η μνήμη του Ιωάννου Φ. Δούκα. Οι -από τόπους πιο φωτεινούς- ευχές του ας σκέπουν τη Διεύθυνση, τους δασκάλους, τους γονείς και κηδεμόνες, τα παιδιά (μαθητές/μαθήτριες) και το προσωπικό των Εκπαιδευτηρίων. Η έμφροντις και υποστηρικτική **πνευματική** όντως **παρουσία** του Ι.Φ.Δ. στους χώρους των δημιουργημάτων του, ας παρηγορεί τους Οικείους του και ας τους εμπνέει προς τη συνέχιση του έργου του και την ολοκλήρωση των οραμάτων του, που ασφαλώς είναι και δικά τους οράματα..

ΥΓ. Αντί στεφάνου, εις μνήμην και υπέρ αναπαύσεως του Ιωάννου Φ. Δούκα, καταθέσαμε ποσό διακοσίων (200) ευρώ στο ταμείο του Σωματείου 'ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ', υπέρ ατόμων και δη παιδιών και νέων με αυτισμό ([απόδ. 20/25 Φεβ. 2016, του μη κερδοσκοπικού Σωματείου, με αρ. απόφ.](#)

6750/2003, Μεγ. Αλεξάνδρου52, τ.κ.15124 Μαρούσι, ΑΦΜ999494597, τηλ.210
8322477

).

[Παν. Γιακουμής, εκ μέρους και της Ομάδας 'Ασχολείον']